

**ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Κ. ΘΕΟΔΟΣΗ Α. ΤΣΙΟΛΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ  
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.7.2022**

Σεβαστό Ιερατείο,  
Σεβαστοί Συγγενείς των Ηρώων,  
Συμπατριώτες Συμπατριώτισσες,

Συγκεντρωμένοι σήμερα εδώ στην εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη στην Ξυλοτύμπου, που κτίστηκε έχοντας ως πρότυπο την ομώνυμη εκκλησία της κατεχόμενης κοινότητας του Αγίου Θεοδώρου Καρπασίας, αποτίουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ήρωες της κοινότητας επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση μας να συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι τη δικαίωση της θυσίας τους.

Ο Άγιος Θεόδωρος αποτελεί τον πολιούχο άγιο της κοινότητας η οποία το 1974 αριθμούσε γύρω στους χίλιους κατοίκους που εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν βίαια τις εστίες κατά τη δεύτερη φάση της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Στα όρια της κοινότητας βρίσκεται και η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, όπως και το εξωκλήσι του Αγίου Ευλογίου.

Με την ιδιαίτερη αγάπη των εκτοπισμένων κατοίκων της κοινότητας, όπως και με τη βαθιά τους πίστη, κτίστηκε σε αυτό το χώρο η εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτη, όπου κάθε χρόνο ημέρα της γιορτής του, στις 8 Φεβρουαρίου, αλλά και στο ετήσιο μνημόσυνο των δυο ηρώων της κοινότητας, όπως σήμερα, συγκεντρώνονται οι κάτοικοι και τα νεότερα μέλη των οικογενειών τους αναβιώνοντας τις μνήμες του χωριού τους.

Στον περίβολο της εκκλησίας είναι και το μνημείο των δυο ηρώων. Του Γιάννου Ανδρέα Κουμή και του Αναστάσιου Πέτρου Φωκά.

Ο Γιάννος Ανδρέα Κουμή γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1955, και είναι το τρίτο παιδί των μακαριστών Ανδρέα και Σοφίας. Με το 201 Τάγμα Πεζικού στο οποίο υπηρετούσε, πολέμησε στην Αμμόχωστο όπου έπεσε μαχόμενος στην περιοχή Σακάρια. Τάφηκε σε ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο του Τιμίου Σταυρού της κατεχόμενης πόλης. Αδέλφια του ο Χρίστος, ο Θεοδόσης, ο Κωνσταντίνος, η Αγγέλα, η Μαρία, η Ελένη και η Γιαννούλα.

Ήταν στενός φίλος με τον άλλο ήρωα μας, τον Αναστάσιο Πέτρου Φωκά, με τον οποίο ακολούθησαν μαζί τα επάγγελμα του οικοδόμου.

Ο Αναστάσιος, γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1956. Γονείς του οι μακαριστοί Πέτρος και Χρυστάλλα και είχε μια αδελφή, την Καλλιόπη. Όταν ξέσπασε η εισβολή, υπηρετούσε σε μονάδα πυροβολικού στο Τρίκωμο. Έπεσε νεκρός στο Συγχαρί μετά από επιθέσεις της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας εναντίον της μονάδας του που είχε λάβει οδηγίες να μεταφερθεί στην Κερύνεια για απόκρουση της τουρκικής εισβολής. Τάφηκε σε ομαδικό τάφο στο Κοιμητήριο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία. Το 2000 έγινε εκταφή των λειψάνων του και μετά την ταυτοποίηση τους τάφηκε μαζί με τους γονείς του στο κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα.

Προς τους συγγενείς των δυο ηρώων εκφράζουμε τη μεγάλη μας εκτίμηση και τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη για την ηρωική θυσία και την προσφορά τους.

Σαράντα οκτώ χρόνια πέρασαν από το πικρό καλοκαίρι του 1974 όταν το προδοτικό πραξικόπημα διαδέχθηκε η βάρβαρη τουρκική εισβολή με τις εκατόμβες των θυμάτων: τους νεκρούς, τους αγνοουμένους, τους αιχμαλώτους, τους πρόσφυγες και τους εγκλωβισμένους. Την κατάληψη μεγάλου τμήματος της πατρίδας μας από τον Αττίλα και τη βεβήλωση των ιερών και των οσίων μας. Τον πόνο για το χαμό αγαπημένων προσώπων και τη βίαιη εκρίζωση από τις πατρογονικές εστίες. Την αβεβαιότητα για το αύριο που μαζί με το πένθος είχε απλωθεί παντού, και τον μακρύ βασανιστικό αγώνα για τον επιβίωση των υπολοίπων.

Από τότε ο αγώνας για την επικράτηση των δικαίων μας, συνεχίζεται. Οι προσπάθειες τόσων χρόνων προσέκρουσαν και συνεχίζουν να προσκρούουν στην αρνητική και αδιάλλακτη στάση της άλλης πλευράς. Ιδιαίτερα της Τουρκικής ηγεσίας και του εγκάθετου καθεστώτος της στα κατεχόμενα μας εδάφη.

Μας προβληματίζει ιδιαίτερα η αναθεωρητική στάση της Τουρκικής ηγεσίας και η επιθετική της συμπεριφορά όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως στη Λιβύη, το Ιράκ, τη Συρία, τα Βαλκάνια και τον Καύκασο. Και αυτά σε μια περίοδο που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με βαθιά ανησυχία τις εξελίξεις με τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, την κατάληψη σημαντικού τμήματος της χώρας και τις μεγάλες καταστροφές που συντελούνται εκεί.

Ο αναθεωρητισμός και η προκλητική ρητορική της Τουρκίας έχει επίσης να κάνει και με την απαράδεκτη στάση της όσον αφορά στα μέτρα της διεθνούς κοινότητας κατά της επιθετικότητας της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται διαφορετικά σε μια περίπτωση και διαφορετικά σε άλλη. Και η Ρωσία και η Τουρκία εισέβαλαν στρατιωτικά σε άλλες χώρες κατέχοντας παράνομα τμήματα των εδαφών τους. Και στις δυο περιπτώσεις υπάρχει ζήτημα εισβολής, παράνομης κατοχής και παραβίασης θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου, όπως η κυριαρχία, η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών.

Αυτό κάθε άλλο παρά πρέπει να παραγνωρίζεται και ούτε φυσικά να αντιμετωπίζεται αναλόγως των συμφερόντων και των επιδιώξεων των τρίτων χωρών, όταν μάλιστα οι συνεχείς και προκλητικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου έχουν οδηγήσει στον κίνδυνο ευρύτερων ανατροπών αναφορικά με την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη.

Η Τουρκία θα πρέπει δίχως άλλο να προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης. Δεν μπορεί να αφήνεται να βαδίζει στο δρόμο του παραλογισμού πλήττοντας τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της.

Δυστυχώς με όλη αυτή τη στάση του παραλογισμού και της επιθετικότητας επηρεάζεται σε μέγιστο βαθμό και η προσπάθεια μας για επίτευξη προόδου στο Κυπριακό. Στο ίδιο πλαίσιο, περιλαμβάνονται και οι αξιώσεις της Τουρκικής ηγεσίας για αποδοχή εκ των προτέρων, πριν από την επανέναρξη των όποιων συνομιλιών, της λύσης των δυο χωριστών κρατών και της αναγνώρισης της κυριαρχικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων. Αν είναι βέβαια αυτό δυνατόν, την ίδια στιγμή που η Τουρκία μετατρέπεται και διοικητικά σε παράρτημα της το κατεχόμενο τμήμα της πατρίδας μας, επιδιώκοντας με τη λύση που είναι στις επιδιώξεις της να θέσει υπό τον έλεγχο της ολόκληρο το νησί.

Παρόλη την αρνητική συμπεριφορά και την αδιαλλαξία της Τουρκικής πλευράς, και σε ένδειξη της αποφασιστικότητας μας να εργαστούμε με καλή βούληση και θέληση για την επίτευξη προόδου, έχουμε υποβάλει μια σειρά μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία, ωστόσο, έχουν απορριφθεί από Τουρκικής πλευράς σε μια ακόμη ένδειξη της όλης αρνητικής προσέγγισης στο Κυπριακό.

Και αυτά, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μεταφέρει στην Τουρκική ηγεσία τη στήριξη της προς τα μέτρα που πρότεινε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ως δυνάμενα να ενισχύσουν τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού και να οδηγήσουν σε επανέναρχη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,

Διδασκόμενοι από τα μηνύματα που εκπέμπουν οι διαχρονικές θυσίες του λαού μας και αφουγκραζόμενοι το χρέος προς την πατρίδα, οφείλουμε να πορευτούμε μπροστά με σύνεση και ομοψυχία επιδιώκοντας μια λύση που θα τερματίζει οριστικά την κατοχή και θα επανενώνει την πατρίδα μας, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς επεμβατικά δικαιώματα. Μια λύση, σύμφωνη με τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών και συμβατή με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, η οποία να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των νόμιμων πολιτών της χώρας μας.

Δόξα και τιμή στους ήρωες του Αγίου Θεοδώρου Καρπασίας. Δόξα και τιμή σε όλους τους ήρωες μας.